

REIS



WIJS

Elke maand de laatste nieuwtjes, prachtige plekken, boeiende boeken
en praktische info: alles wat je moet weten om wijs te reizen.

Samenstelling Sara Bosmans



Vantastisch!

Fan van the rolling homes

Een katalysator voor geluk. Eenvoudig maar levensveranderend. Ver van huis maar altijd thuis. De beste manier om een romantische kijk te houden op de verder vaak onromantische levens die we leiden. Lauren en Calum, twee Britse dertigers, lopen over van liefde voor hun campervan. De afgelopen tien jaar reden ze door Europa, kampeerden op afgelegen stranden en kleine eilanden. Een paar jaar geleden maakten ze een magazine over hun *van life*. Het bleek een schot in de roos, want leven in of met een *rolling home* blijkt verslavend voor wel meer mensen. En nu is er het boek. Een overtuigende ode aan een minimalistisch nomadenbestaan. Met inspirerende verhalen en beelden van verwoede kampeerders, met tips om een voertuig te kopen, in te richten en eropuit te trekken. Doorblader het boek en je kan maar een ding besluiten: on the road leven is *vantastisch*.

The Rolling Home presents the culture of Vanlife - € 35,99 - uitgegeven bij Lannoo.

3 vragen aan...

Margot Eggink

PR en content manager
bij Visit Britain



Er is een datum die al maanden het nieuws domineert: 29 maart, dan is het zover. Dat is de dag dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. Of toch ook niet. Met grote gevolgen. Maar misschien ook niet. Waar moeten we rekening mee houden? Wat kan er veranderen voor reizigers die het Kanaal willen oversteken?

1. Er is nog veel onzekerheid. Zijn er dingen die wel al duidelijk zijn?

‘De Europese Unie en de Britse regering hebben de garantie gegeven dat EU-burgers in ieder geval tot 2021 met een nationale identiteitskaart naar Groot-Brittannië zullen kunnen reizen. Een paspoort of visum is dus voorlopig niet aan de orde.’

2. Wat met andere dingen die voor reizigers belangrijk zijn, zoals roaming of de Europese ziekteverzekeringskaart?

‘Voor roaming zal het afhangen van het feit of er al dan niet een deal komt. Het beste is

dus om bij je telefoonprovider voor vertrek te checken of je in Groot-Brittannië nog steeds mobiel kan bellen, sms'en of surfen tegen dezelfde tarieven als in België. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Europese ziekteverzekeringskaart. In het geval van een *no deal* is het niet zeker of die nog geldig zal zijn.’

3. Is het beter om reizen uit te stellen tot er meer zekerheid is?

‘Nee, helemaal niet. We weten niet precies wat er gaat gebeuren, maar we willen benadrukken dat iedereen welkom is en dat je nog steeds veilig en zorgeloos door Groot-Brittannië kan reizen. 70% van de bezoekers komt uit Europa en het is belangrijk dat de mensen blijven komen. Het pond staat ook al een hele tijd relatief laag, dus je kan op dit moment ook meer doen met je geld dan voorheen. Wees dus vooral heel erg welkom.’

Check www.gov.uk voor de meest actuele informatie.



Beauty's van bossen in Oost-Vlaanderen

Baden in het groen



Bosbaden in het Buggenhoutbos.

Ook al aan het aftellen tot bladeren ontluiken en de voorjaarsbloeiers het bos kleuren? Zet dan een wandeling door het Kravaalbos in de agenda, want daar zorgen de paarsblauwe boshyacinten voor een prachtig tapijt. Het Oost-Vlaamse bos is een van de vijf groene longen die je met de wandelgids *Woudlopen* kan verkennen. Voor zichten over rollende heuvels kan je naar het Kluisbos, vlakke heidegrond vind je in het Drongengoedbos, in het Buggenhoutbos worden wintereikels geoogst en het Bos t' Ename heeft een rijke geschiedenis en dus wat verhalen te vertellen. De vijf bewegwijzerde routes volgen de knooppunten en zijn goed voor een uur of twee bosbaden.



**Wandelgids
Woudlopen - € 6 -
te bestellen via
[www.tov.be/
woudlopen](http://www.tov.be/woudlopen).**

Indrukwekkende architectuur op verrassende plekken

Een tussenstop waard

Binnenkort naar Zwitserland, Duitsland of – iets verder weg – Qatar? Voeg deze museale nieuwkomers dan zeker toe aan je planning.

Weimar in Duitsland Jarig design

In 2019 wordt de honderdste verjaardag van het Bauhaus gevierd en dat feestje gaat van start op 6 april met de opening van het Bauhaus Museum in Weimar. In deze stad werd de legendarische kunstschool gesticht die functionalisme en minimalisme voorop stelde. Hoewel de school - onder druk van de nationaalsocialisten - in 1933 al werd opgedoekt, heeft ze een grote erfenis

nagelaten. Beroemde docenten als Kandinsky, Klee, Mies van der Rohe en Marcel Breuer leidden de studenten op tot ontwerpers van tijdloze objecten die het principe volgden van *form follows function*. Kwalitatief design voor de massa, een idee dat pakweg Hema en Ikea met succes hebben opgepikt. De topstukken van toen zijn voortaan door de massa te bewonderen in de Thuringse stad.

www.bauhausmuseumweimar.de



Susch in Zwitserland Kunst in een bergdorp

Een Poolse verzamelaar en filantroop kon in eigen land geen museum openen en deed het dan maar in Zwitserland. Haar museum voor hedendaagse kunst ligt verrassend genoeg niet in pakweg Zürich of Genève maar wel in Susch, een dorpje van tweehonderd inwoners bij de Engadin-vallei. De pastorie, het gasthuis en de brouwerij van een twaalfde-eeuws klooster werden gerestaureerd en gecombineerd tot een tentoonstellingsruimte die nu al als een van de mooiste musea ter



wereld wordt genoemd. Ook wie hedendaagse kunst niet helemaal zijn ding vindt, zal gecharmeerd zijn door de bijzondere architectuur en de idyllische ligging op de oever van de Inn, met de Alpen als achtergrond.

www.muzeumsusch.ch

Doha in Qatar

Zeilschepen in een woestijnstad

Wie naar Oceanië, Afrika of Azië reist en met Qatar Airways vliegt, maakt een tussenlanding in Doha. Maak van die overstap een tussenstop en boek een hotel voor een nachtje (of twee). Je kan er niet alleen kamperen in de woestijn en shoppen in de populaire Souq Waqif, maar ook het nieuwe indrukwekkende National Museum bezoeken. De beroemde architect Jean Nouvel teken-

de het bijzondere gebouw dat de vorm heeft van een woestijnroos. Binnen wordt de bezoeker in 2,7 kilometer langs de geschiedenis van Qatar geleid. Van archeologie en architectuur over kostuums en juwelen tot traditionele zeilschepen: na dit bezoek zal Qatar geen blinde vlek meer zijn.

www.qm.org.qa



WOORD VAN DE MAAND

PAMPING

Een zwemparadijs, privé-sanitair en gastronomische restaurants: kamperen kan tegenwoordig met alles erop en eraan. Als dat nog niet volstaat,

kan je voor *pamping* kiezen, oftewel je laten verwennen (pamperen) op een camping met sauna, spa, jacuzzi of massagesalon.

EXPERT OVER...

Detourism: de trend van 2019

De wereld staat niet stil en ons reisgedrag evolueert mee met de veranderingen. Dit jaar vinden we in *detourism* een antwoord op het overtoerisme.

**Tessa aan de Stegge**

trendonderzoeker
gespecialiseerd in reizen

Elk jaar presenteer jij op de vakdag van de Vakantiebeurs de reistrends. Hoe kom je eigenlijk aan die ideeën?

‘Ik doe doorlopend onderzoek naar hoe mensen op vakantie gaan en hoe ze hun tijd invullen. Ik bekijk de cijfers van bestemmingen en touroperators en kijk wat er speelt in de maatschappij. Welke nieuwe behoeftes ontstaan er en hoe vertaalt zich dat naar trends, daar gaat het eigenlijk om.’

Je zegt dat we op een kantelpunt zitten, wat bedoel je daarmee?

‘Aan de ene kant voelen we de druk om duurzamer te gaan leven en reizen. Anderzijds hebben we allemaal de wens om unieke, persoonlijke vakanties te beleven. Maar tegelijk worden we geconfronteerd met overtoerisme: te veel mensen op hetzelfde moment op dezelfde plek. Dus dringt de vraag zich op wat we dan gaan doen. Het antwoord op die vraag is *detourism*. Het betekent dat we *second best* plekken zoeken waar we niet tussen de massa zitten.’

Detourism is dus ingegeven door een noodzaak aan duurzaamheid en een drang naar authenticiteit?

‘Precies. Een klein maar groeiend deel van de mensen is intrinsiek gemotiveerd om bewuster te reizen, zij willen andere keuzes maken omwille van het milieu of de bescherming van lokale gemeenschappen. Maar iedereen is extrinsiek te motiveren. Als we persoonlijk geraakt worden, dan willen we wel andere keuzes maken. En overtoerisme raakt ons, want het verhindert ons om ons te profileren. Op de Chinese Muur staat voelt veel minder bijzonder als je er met zoveel anderen staat. We willen ook graag foto's waar we zonder andere toeristen op staan. Maar dat is vaak onmogelijk geworden.’

Hoe kunnen we anders gaan reizen?

‘Pak een wereldbol of een atlas en kies eens voor een alternatief. In Verona eet je even lekker als in Rome en er staat ook een prachtig amfitheater. In Thailand zijn duizenden eilanden, kies er eentje uit waar niet iedereen al naartoe gaat. Durf voor het onbekende te gaan. Probeer eens een B&B of een homestay en je zal automatisch locals ontmoeten die je tips kunnen geven. Laat je gewoon leiden door wat op je pad komt.’

tessaaandestegge.com



Overtoerisme in de praktijk bij het standbeeld van Christus de Verlosser in Rio. *Detourism* kan een oplossing zijn.

Nederlandse Wandelroute van het Jaar

Alle wegen leiden naar Rome

Waar men gaat langs Nederlandse wegen, komt men Romeinse resten tegen. De Nederlandse Stichting Wandelnet werkte een wandelroute uit van 275 kilometer langs de noordgrens van het Romeinse Rijk.



Het Limespad voert je langs gereconstrueerde wachttorens en door historische steden.

Het Limespad begint in Katwijk (aan zee) en eindigt in Berg en Dal (bij de Duitse grens). Je wandelt langs gereconstrueerde wachttorens en castella en door historische steden als Leiden en Nijmegen waar je archeologische vondsten kan bekijken in de musea. Het originele thema, de uitstekende bewegwijzering en routegids, de rustige wegen en onverharde paden hebben ervoor gezorgd dat de langeafstandsroute is uitgeroepen tot Wandelroute van het Jaar. Over twee jaar beslist Unesco of de Nederlandse *limes* (Latijn voor grens) de status van werelderfgoed krijgt. Trek dus je schoenen aan en ga zelf oordelen.

wandelnet.nl

Offroad door de Dinarische Alpen

Biken in de Balkan

Er waren eens een Sloveen, een Kroaat en een Bosniër die graag mountainbiketen. Nee, dit is niet het begin van een mop. Wel integendeel, de samenkomst van de drie was het begin van een episch idee: een fietsroute creëren

door de onbekende Balkan. Over bergpassen, langs alpiene meren en door authentieke bergdorpjes, van de Sloveense Soča-vallei langs de Adriatische kust tot in Sarajevo. En dat is nog maar het begin: de Trans Dinarica wordt in de toekomst nog doorgetrokken

naar Albanië, Kosovo, Montenegro, Macedonië en Servië. Uiteindelijk zal je 2.000 kilometer kunnen klimmen en *downhillen* door ongerept Europa.

www.transdinarica.com



Mountainbiken *with a view*: de Trans Dinarica brengt je onder andere door Kroatië.

Hoog en droog

Op het dak van de... auto



Ontdek de charme van een daktent in Kasterlee.

Vorig jaar in september kwamen in Nederland 120 kampeeders samen op het eerste daktentfestival. Twee Vlaamse deelnemers vonden het zo geslaagd dat ze een Vlaamse versie wilden opzetten. Die vindt plaats in Kasterlee in het weekend van 14 tot 16 juni. Het kampeerweekend is niet alleen een fijn samenzijn van *gelijgetenten*, ook mensen die twijfelen of het iets voor hen is, zijn welkom. Op zaterdagmiddag kan je een presentatie volgen die je misschien wel overtuigt van de voordelen van het kamperen op het dak van de auto. En je kan natuurlijk meteen modelletjes vergelijken. Of je laten uitnodigen in iemands tentje natuurlijk.

www.daktentfestival.be

Van de centen tot de koffiekoeken

Het abc van de B&B



Ben je een goede verpleegster? Een goede kok? Een goed acteur? Ben je technisch en zakelijk onderlegd? Heb je mensenkennis? Vijf keer ja? Dan heb je het profiel van een B&B-uitbater. Erwin De Decker, die ook de reeks *Logeren bij Belgen* schreef, zorgt er met zijn handleiding voor dat je droom geen nachtmerrie wordt. Van het financiële plaatje en de wettelijke

verplichtingen tot goeie matrassen en geslaagde ontbijtjes: alle aspecten komen aan bod. Na vijftien hoofdstukken nog steeds overtuigd? Dan is het tijd om je droom te realiseren. En misschien kom je zoals zoveel andere Vlamingen dan ook wel tot de conclusie dat je het al veel eerder had moeten doen.



Hoe begin ik een B&B
- € 21,99 -
uitgegeven bij Lannoo.

Vlamingen in het buitenland: Spanje

In de gloed van de zon

Wie: **Tatienne en Joost**

Wat: **Ecodomein Valle de Oro: 2 kamers, 2 yurts en een studio**

Waar: **Villanueva de Algaidas, een dorp in de provincie Málaga**

Weetje: **oro (goud) verwijst naar de olijfolie en de gloed van de zon**

Joost: 'We overwogen om naar Indonesië te verhuizen, maar uiteindelijk hebben we gekozen voor een plek die minder ver weg was en waar we makkelijker zouden kunnen integreren.'

Yurts tussen de olijfbomen

'In 2012 zijn we beginnen te zoeken. Om de twee maanden trokken we naar Andalusië met een mapje vol huizen die we wilden bekijken. Niet te ver van de toeristische trekpleisters maar toch midden in de natuur, dat was het doel. De dag dat we hier kwamen kijken, was het slecht weer, maar we voelden meteen dat het juist zat. Begin 2014 zijn we naar hier verhuisd, hebben we de kamers van het voormalige vakantiehuis gepersonaliseerd met souvenirs van onze reizen en twee yurts tussen de olijfbomen gezet. De geïsoleerde ligging geeft ons rust maar tegelijkertijd heeft de Andalusische cultuur veel te bieden.'



Duurzaam in kleine dingen

'De olijfgaard was een mooie extra. Met raad van de buurman hebben we geleerd hoe we de bomen moeten onderhouden. Ondertussen persen we onze eigen ecologische olie. We proberen duurzaam te zijn in kleine dingen: het zwembad is chloorvrij, het afvalwater wordt gezuiverd en het vlees en de wijn zijn biologisch. Drie keer per week serveren we een viergangenmenu en we maken graag goeie cocktails voor onze gasten. Het leven is hier eenvoudig maar aangenaam. De mensen in de buurt hebben altijd tijd voor een praatje, zijn vriendelijk en verdraagzaam. Tatienne en ik zijn echt dankbaar en gelukkig dat we dit elke dag mogen meemaken.'

www.casavalledeoro.com

Absolute aanraders van Joost en Tatienne

- 1* **El Torcal:** in dit natuurgebied wandel je door grillig gevormde rotsen die je het gevoel geven op een andere planeet te zijn.
- 2* **El Caminito del Rey:** spectaculair wandelpad dat je op grote hoogte door een nauwe kloof voert.
- 3* **Granada en Cordoba:** het Alhambra en de Mezquita zijn niet te missen klassiekers.

Pleidooi voor vrije tijd Recht op collectieve accudagen

Pasar is niet alleen een magazine met inspiratie voor trips in je vrije tijd. Het is ook een beweging die zich inzet voor het recht op vrije tijd, voor iedereen. Nu de uitbreiding van het aantal koopzondagen opnieuw boven aan de politieke agenda staat, wil Michel Vandendriessche, gedelegeerd bestuurder van Pasar, een lans breken voor collectieve momenten van rust.



Michel Vandendriessche

Gedelegeerd bestuurder van Pasar

'Pleiten voor de liberalisering van de openingstijden is spelen met de werkdagen van tienduizenden werknemers en zelfstandigen', zegt Michel Vandendriessche. 'Bovendien geloven we niet dat dit economische voordelen biedt, het zorgt hooguit voor een spreiding van de kopers.'

Afschaffen rustdag is gevaarlijk

Beleidsmaatregelen over tijd gaan steevast over flexibiliteit in functie van de 24-uurseconomie. Zo ook maatregelen die meer koopzondagen mogelijk willen maken. Pasar vindt het afschaffen van de collectieve rust op zondag gevaarlijk. 'Een vaste rustdag komt de kwaliteit van het samenleven ten goede. Zon- en feestdagen zijn onze gemeenschappelijke accudagen, waarop we samen met vrienden en familie onze batterijen opladen. Veel vrijwilligerswerk vindt plaats op zondag en het is de hoogdag voor het verenigingsleven. Pas als de zondagsrust daadwerkelijk afgeschaft is, zullen we beseffen wat we missen.'

Vrije tijd als basisrecht voor iedereen

Zonder gezamenlijke rustmomenten verliezen we de waarde van tijd als collectief gegeven. Vandendriessche: 'Daarom is er juist nood aan maatregelen die vrije tijd als basisrecht voor iedereen vrijwaren. We moeten voorkomen dat vrije tijd ondergesneeuwd raakt als een "ondergeschikte persoonlijke waarde".'

www.pakjetijd.be